

DE TIJD

10:26 - 12 december 2012 door *Koen Meulenaere*

Virus

We waren al ongerust. Het is toch koud genoeg buiten, zou je zeggen, maar nog altijd geen Marc Van Ranst in 'Het journaal'. Was hij zelf ziek? Te veel ongebruikte vaccins van vorige jaren ingespoten? Maar maandag was hij er gelukkig weer. Enkele kindjes hadden een verkoudheid, eentje hoestte, en via de openbare nieuwsdienst werd ons op het hart gedrukt dat dit, in deze tijd van het jaar, heel normaal was. Geen paniek. Ook Van Ranst bleef voor zijn doen uitzonderlijk rustig. Riep niet eens op tot de aankoop van een ampul of 12,5 miljoen.

Waar is de goede tijd van de Mexicaanse griep? Tot ontevredenheid van allen ten westen van Wingene ook Varkensgriep genoemd. Als we Van Ranst toen mochten geloven, was het afgelopen met dit land. Wat dat betreft, trok hij dezelfde conclusie als Bart De Wever, maar met een andere remedie. Waar De Wever opteerde voor het confederalisme, zag Van Ranst meer heil in de massale aanschaf van het Pandemrix-vaccin. Over welk van de twee het efficiëntste is, en het goedkoopste, is het laatste woord niet gesproken.

Om het H1N1-virus af te weren, moesten we met zijn 10 miljoen Belgen een spuitje gaan halen, maar wel in een door de griepcommissaris bepaalde volgorde. Vrouwen en kinderen eerst. Daarna grijsaards. Vervolgens oomke. Dan oomkes kinderen. En zo verder de ladder naar beneden tot in de diepste keldergewelven van onze samenleving. En als ze ook daar bediend waren, mochten als allerlaatsten de columnistten nog proberen om hun waardeloze levens te redden.

Een groot schandaal brak uit toen bleek dat de spelers van Club Brugge voorrang hadden gekregen bij de prikbedeling.

10 miljoen risicopatiënten op de wachtlijst, en die verwende voetbalprofs mochten iedereen voorsteken. Men vermoedde de hand van Michel D'Hooghe, waarschijnlijk terecht. Het was nadien overigens aan de resultaten van Club Brugge te merken. Indien u bij een voetballer iets inspuut, laat het dan groeihormoon of dubbel geconcentreerde epo zijn, maar geen griepvaccin. Ondertussen is Uplace Bart naar schatting 30 miljoen euro kwijt, en dat door één ongelukkige inenting. Dat is bijna evenveel als door één ongelukkige Louis Tobback.

Marc Van Ranst werd er in obscure kringen van verdacht zo al niet een verkoper, dan toch een agent van de farmaceutische industrie te zijn. Kwaadwilligen maanden ons aan de volgende rekenoefening te maken: neem de prijs van één griepvaccin, vermenigvuldig die met 300 miljoen dosissen wereldwijd, en dan hebt u een idee hoeveel goeds één onheilsbode kan betekenen voor één bedrijf, in dit geval GlaxoSmithKline. Afgerond 2,5 miljard euro. Met dank aan de Wereld Gezondheidsorganisatie, die altijd op de eerste rij staat om dat perfide spelletje mee te spelen. Boosaardigen suggereerden zelfs dat farmabedrijven eerst zelf het virus verspreiden waarvoor ze dan wat later plots het reddende vaccin blijken te hebben gevonden.

Gelukkig is er dan onze goede vriend Leo Neels om die lastersprekers voor de rechter te slepen. Waar gaan we naartoe als de farmaceutische industrie mag worden beledigd? Wie heeft de kindersterfte ingedijkt, volgens u? Zeker niet koning Herodes. Nu de kerstperiode er, helaas, weer aankomt, is het niet ongepast dat in herinnering te brengen: zonder vaccin was er van ons Heerke, in zijn koude kribbeke, niet lang sprake geweest. En had er niet alleen op de Grote Markt van Brussel geen kerstboom gestaan.

Copyright © De Tijd